

Feestjesfeest : Reacties cursisten (leesgroep bib Iris-2016)

(a.d.h.v. vertelkaartjes vertelden cursisten wat ze hadden gedaan en wat ze ervan vonden)

Vertel: Waar heb jij het hardst om gelachen?

H.:

“Ik was buiten en ik hoorde Koerdische muziek binnen. Het was traditionele muziek bij een huwelijksfeest. Zoals de Griekse Zorba. Daar smijten ze met talloren. Bij de Koerden doen ze dat niet. Daar gebruiken ze een stok om iedereen in een rij te laten staan. Het was grappig. Ik ging binnen kijken en er was maar één Koerd vooraan in de rij. Ik ging er als tweede bijstaan. Het was komisch om te zien dat andere mensen het eigenlijk niet goed deden. Maar dat was juist zo leuk!”

“Op het bingofeest waren er mensen die te vroeg Bingo roepen. Zij roepen Bingo en hebben helemaal nog niets op hun kaart. De juf had extra grote ballonborsten. Ik wou zeggen: Pas op of ze gaan nog ontploffen!” 😊

Vertel drie dingen die je hebt gedaan. Maar let op! Eén ding is niet echt waar. Dat verzin je maar. Kunnen de anderen raden wat het is?

O.: (Functioneren lezen verkort-dn)

“Het was leuk.

Er was een verkleedfeest. Je kon kleren kiezen en foto's laten nemen.

Er was ook een trouwfeest met witte kleren, een kostuum én champagne glazen.

Het eten was niet lekker. Maar dat is niet waar ;-). De pizza was lekker en de desserts ook!”

Ro:

“Wij hadden een tombolanummer. Iemand zei dat je extra prijzen kon winnen. Ik heb het briefje weggegooid.

Ik heb maar twee pizzastukken gegeten. Iemand zei dat ik er al vier op had!

We hebben niet gedanst. Maar wel gekeken. De muziek was luid. We zijn naar huis gegaan.”

Vertel: Wat zijn de drie leukste dingen die jij gedaan hebt?

M:

1.Zingen met de micro. Liedjes zingen die je op het scherm ziet.

2.De fotoshoot was leuk.

3.Ik heb met de kussen gesmeten. Ik heb er goed op 'gekoekt'. Ik heb er foto's van genomen. Op het einde waren de kussens kapot. De vloer lag vol met pluimen!

Ik heb wel meer dan honderd foto's genomen!

Neem iets in je hoofd wat je hebt gedaan hebt. De anderen stellen vragen om erachter te komen wat het was. Jij mag alleen met ja en nee antwoorden. Kunnen ze het raden?

A.

Was het eten?

Nee.

Was het muziek?

Nee.

Was het een feestje?

Ja.

Je man mag niet mee raden want hij was erbij!

Haha, ja!

Hij weet wat het is?

Ja 😊

Kon je iets winnen?

Nee.

Heb je spelletjes gespeeld?

Nee. Het was gezellig.

Gezellig, dat mocht je niet vertellen. Je mag alleen ja en nee antwoorden!

Ik weet het! Je was op het familiefeest!

Nee.

Was het daar donker?

Ja.

Was er discoverlichting?

Ja.

Moest je praten met mensen?

Ja.

Moest je altijd naar een andere tafel gaan?

Ja.

Was onze lerares erbij?

Ja!

Het was de speeddate!

Ja!

Ik heb twee vrouwen gehad om te speeddaten. Die tweede vrouw was van Indië. Haar man had daar een restaurant. Zij heeft twee kinderen. Maar ze kunnen hier nu nog niet samen zijn. De rest heb ik niet goed meer verstaan. Dat van de eerste vrouw weet ik niet meer...

Ro:

“Ik was op speeddate met iemand in een andere taal bezig. En ik sprak in mijn plat Gents. Ik begreep haar niet en zij mij niet! Hahaha 😊”

Andere reacties:

Ri:

“Ik ben niet zo voor feestjes. Maar ik ben toch geweest. Want iedereen heeft zo hard gewerkt hiervoor. Dus vind ik dat ik toch moest gaan. Ik vind de voorleeswandeling wel interessanter voor mij.”

H:

“Het was leuk dat mensen op het einde van het schooljaar eens een ontspannende les hadden. “